



Het volgen van de Salaf

Vraag: Wat is de *Ḥukm* (regelgeving) over het volgen van de weg van de Salafu-ṣ-Ṣāliḥ¹ in ‘*Aqīdah* (geloofsovertuiging), ‘*Ibādah* (aanbidding) en *Da‘wah* (het uitnodigen naar Allāh’s Weg). Is dit aangeraden of verplicht?

Antwoord van ‘Allāmah Ṣāliḥ b.² ‘Abdillāh al-Fawzān³ {حَفَظَهُ اللهُ⁴}:

“

Het is **verplicht** om *Ahlu-s-Sunnah wa-l-Jamā‘ah*⁵ te volgen in ‘*Aqīdah* (geloofsovertuiging), in *A‘māl* (daden), en in de *Jamī‘ Umūr* (alle aspecten van) de religie en het wereldse leven. Het is verplicht voor elke moslim. In feite, zegt Allāh {جَلَّ وَعَلَا⁶ «in *Sūrah at-Tawbah* 9:100»:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

En de eersten die de islam van de Muhājirūn omarmden (degenen die migreerden van Mekka naar Medina) en de Anṣār (de burgers van Medina die ondersteuning gaven aan de Muhājirūn) en degenen die hen in *Iḥsān* (goedheid) volgden, Allāh is tevreden met hen zoals zij tevreden zijn met Hem.

Het volgen van hen is verplicht voor elke moslim.

Hij ﷺ⁷ heeft gezegd:

وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ،
قالوا من هي يا رسول الله قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.

Deze Ummah (moslimgemeenschap) zal zich opsplitsen in 73 *Firqah* (groeperingen). Alle zullen *an-Nār* (Het Vuur) binnentreden, behalve één. Zij «de *Ṣaḥābah*» zeiden: Wie zijn

dit, O boodschapper van Allāh?" Hij zei: Degenen die zich op datgene bevinden waar ik & mijn Aṣḥāb (metgezellen) hedendaags op zijn «i.e. de Qur'ān & Sunnah».⁸

Dit is wat de boodschapper ﷺ heeft geadviseerd «i.e. opgedragen om te volgen.»

”

Bron: alfawzan.af.org.sa | Rubriek: Fatāwá | Onderwerp: Wājib al-Fard Atbā' Ahlu-s-Sunnah wa-l-Jamā'ah fī al-'Aqīdah (De plicht van het individu om de mensen van de Sunnah in hun credo te volgen.)

¹ De Salafu-ṣ-Ṣāliḥ zijn de vrome moslims van de vroegere generaties, in het bijzonder:

- de Ṣaḥābah (metgezellen van de profeet ﷺ),
- de Tābi'īn (de metgezellen van de Ṣaḥābah)
- de Atbā' at-Tābi'īn (de metgezellen van de Tābi'īn) Vaak wordt de term samengevat als de 'vrome voorgangers'.

² In academische literatuur is "b." een afkorting van het Arabische woord *bin* of *ibn* (afhankelijk van de grammaticale context). Het betekent 'de zoon van'. Je schrijft ze respectievelijk in het Arabisch als: بن/*bin* & ابن/*ibn*.

³ Net zoals zijn meeste bekende leraar (Imām ibn Bāz), groeide hij op zonder zijn vader wegens diens overlijden. Desalniettemin, ontwikkelde Shaykh al-Fawzān zich tot één van de kopstukken van de *Salafī Da'wah* van dit tijdperk.

⁴ {حَفَظَهُ اللَّهُ}:

Geschreven in transliteratie als {*Hafīzahullāh*}, is doorgaans een *Du'ā'* (smeekebede) die wordt geschreven of opgezegd na het noemen van de naam van een moslim. Qua betekenis, kiezen vertalers vaak voor *Moge Allāh hem behouden/beschermen*.

⁵ Je merkt op dat de vragensteller vraagt naar de weg van de *Salafu-ṣ-Ṣāliḥ*. Echter, de Shaykh gebruikt in zijn antwoord de term *Ahlu-s-Sunnah wa-l-Jamā'ah*. De termen zijn in betekenis hetzelfde. Voor meer informatie, zie ons eerder gepubliceerd artikel, genaamd *Salafu-ṣ-Ṣāliḥ & Ahlu-s-Sunnah wa-l-Jamā'ah* van Imām 'Abd al-'Azīz b. 'Abdillāh b. Bāz.

⁶ {جَلَّ وَعَلَا}

(Tr. Jalla wa-'Alā) Dit is een eerbiedwaardige uitdrukking waarmee we de grootheid, verhevenheid en superieure status van Allāh benadrukken.

⁷ Binnen de islamitische etiquette is het gebruikelijk een specifieke smeebede uit te spreken na het noemen van de Profeet Moḥammad. Het wordt vaak op de volgende manier geschreven: {صلى الله عليه وسلم} {Ṣallā 'llāhu 'Alayhi wa Sallam} Dit betekent contextueel:

“Moge Allāh’s vrede en zegeningen met hem zijn.”

⁸ Éen van de *Aḥādīth* die zeer bekend is bij de meeste moslims en zelfs de niet-moslims. Er zijn talrijke bronnen voor te vinden, onder andere:

Sunan at-Tirmidhī, nr. 2641 | Imām Moḥammad b. Naṣr al-Marwazī in *As-Sunnah*, nr. 59 | Imām Moḥammad b. ‘Abdilāh al-Ḥākim in *al-Mustadrak ‘Alā aṣ-Ṣaḥīḥayn*, 1/218 | Imām Moḥammad b. al-Ḥusayn al-Ājurrī in *ash-Sharī‘ah*, nr. 23 | Imām Hibatullāh b. al-Ḥasan al-Lālikā‘ī in *Sharḥ Uṣūl al-‘itiqād*, nr. 147 | Imām ibn Baṭṭah al-‘Ukbarī in *al-ibānah*, nr. 196.

In een andere *Riwāyah* (overlevering) met een iets andere verwoording, maar met exact dezelfde betekenis:

وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي